

## Verlagje van onze laatste wedstrijd van seizoen 2019 te Hau.

Wat was het een pukkeweer. Bijna alles viel letterlijk in het water. Velen waren helemaal doorweekt op het eind van de wedstrijd. En dat kwam het meeste doordat men niet de juiste kleding bij had voor dit weer.

De lieden van Racing Fans Hasselt hadden alles onder controle behalve het weer. En dat was deze keer echt herfstweer. Jammer dat het water een goede, verzorgde dag enigermate grondig verziekte.

's Morgens was het droog, maar toen de meeste van ons de grens over gingen begon het te druppelen. En toen we in Hau aankwamen druppelde het al met grote druppels. Toen Herbert de rijdersbespreking gaf, regende het stevig en bij het eind van de trial goot het.

Er was nog iets waar de lieden van Hau ook niets aan konden doen, maar wel jammer voor hen was en dat was het aantal rijders. Er gingen 40 rijders van start ondanks een Matchless treffen, ondanks een zijspan competitie dag, ondanks een clubwedstrijd in het oosten van het land, zodat in totaal -met enkele zieken- er een 15-tal personen niet aanwezig waren. Dat tegelijk organiseren moeten we proberen te voorkomen volgend jaar.



Om een indruk te krijgen van het terrein is de hiernaast geplaatste foto wel inzichtelijk. Er liggen grote bergen met stenen en beton en met alles daar tussenin.

Er liggen ook hoge zandbergen, hopen van bergjes en combinaties van al deze vormen en samenstellingen.

De 8 secties kunnen verdeeld worden in vier groepen: twee met stenen, twee met hoge hellingen, twee met op-en-neer-en-links-rechts sturen en twee met een combinatie van dit al.

De meeste secties waren relatief lang in tijd om te rijden.

De volgende foto laat wel zien hoe lang het kan zijn als je bedenkt dat de sectie doorgaat aan de andere zijde van de berg tot het punt waar de knipper staat. En dit was niet de langste sectie.





Nonstop 7 en 8 waren echte beauty's. Nonstop 7 bleef maar draaien en naar boven en beneden gaan. Alleen er was een probleempje. Zoals te zien is, is het gras mooi helder groen. Het groeit goed. En dat komt door de klei en de leem waar de hopen van gemaakt zijn. En dat werd het probleem gaandeweg met de regen. Het was/werd glad, erg glad. Velen wisten niet dat je zo snel naar beneden kon gaan. Gewild of ongewild.



Met name een hellinkje halverwege, met net daarvoor een hellinkje van 90 graden, zodat er geen goede aanloop mogelijk was, zorgde voor menige vijf punten.

In de tweede ronde werd het parcours aangepast zover dat kon, maar het gaf niet echt soelaas.



Ook non-stop 8 had last van de gladheid. En ook deze werd aangepast. En in beide gevallen waren de rijders die wat meer snelheid durfden te maken in het voordeel, tenminste als ze niet opeens dwars kwamen te staan.

De zwaardere fietsen hadden er een beduidend probleempje bij.



Duidelijk was wel te zien dat Herbert in zijn element was op de gladde hellingen. Hij kon en deed het erg goed.



Maar het weer heeft niemand in de hand, als dat veranderd tijdens de wedstrijd. Hierdoor wordt alles anders en moeten we het nemen zoals het komt/gaat. Net zoals de sporen kunnen veranderen tijdens de trial, als er teveel gegraven wordt.



Omdat het echt slechter werd verder in de middag werd er wisselijk besloten om de vierde ronde te laten vervallen. Met name de gele rijders hadden toen nog twee rondes te gaan.

Toen iedereen binnen was, kwam de 'Siegerehrung'.

Deze werd op een leuke manier verzorgd waarbij de eerste drie geklasseerden een prijsje in natura kregen. Erg leuk en attent.

Jammer was het dat er al menig rijder in de auto zat op weg naar huis, naar de warmte thuis.



De enigste groep waarvan 1, 2 en 3 aanwezig waren, waren enkele jeugdrijders van de club zelf die in de Liefhebbersklasse meegedaan hadden.

De trial was goed verzorgd. Ook voor de inwendige mens was goed gezorgd. Men had zes verschillende soorten gebak/taart. Dus eentje voor de trial, tijdens elke ronde, op het eind van de trial en eentje voor onderweg naar huis was het idee. Dat gaf de mogelijkheid om niet een moeilijke keus te moeten maken uit het aantal, want hoe kun je weten wat je mist als je niet weet welke het lekkerste is. Dus gewoon bovenaan beginnen en de lijst naar benede doorwerken. Maar helaas -doordat de laatste ronde wegviel- hebben we toch nog een gebakje moeten laten liggen. Hadden we toch nog een moeilijke keus op het eind en dat kwam door de pokkeregen. Wie zou dat bedacht kunnen hebben.

Racing Fans Hasselt Bedankt voor de goede zorgen. Tot volgend jaar.