

Snikheet was het afgelopen vrijdag. Beter dan regen, maar toch...Het buitje dat viel was me meer dan welkom.

Het was een nieuwe ervaring voor ons, de avondtrial in Rhenen.

Nunspeet, Lochem en Sleen daar hadden we al eens aan meegeedaan, maar Rhenen nog niet, omdat het nou eenmaal lastig is om op vrijdag vrij te krijgen.

Deze keer was dat wel gelukt en zo togen we met ons tweeën naar het terrein van Kwinteloijen.

Het bleek een prachtig gebied te zijn met mooie hoogteverschillen en vlakgeschoven crossbanen die nat werden gehouden tegen het stof.

Nadat we ons allen hadden ingeschreven zijn we in kleine groepjes gestart, bewapend met een eigen kniptang om de score bij te houden. Helaas blijkt het altijd weer moeilijk om aan voldoende vrijwilligers te komen. Toch waren er op een aantal non stops gelukkig een paar enthousiaste mensen die ons hielpen met het knippen van de scorekaarten. Dat maakt het toch altijd weer een stuk spannender en gezelliger.

's Morgens waren er acht stops uitgezet, die in eerste instantie vier keer gereden zouden moeten worden. Ze lagen mooi in het bos verscholen en zelfs de weg tussen de proeven in was al mooi om te rijden, al bleken sommige stukken wel wat glibberig geworden.....

Zo'n eerste ronde kost altijd wat meer tijd, goed kijken, kijken en nog es kijken. Waar zitten de (soms letterlijke) valkuilen. En soms blijken er zelfs ineens bordjes verdwenen te zijn, die er 's morgens toch echt neergezet waren.

Ronde twee gaat al wat sneller totdat blijkt dat er toch hier en daar nog wat gesleuteld moet worden en sommige machines het helemaal voor gezien houden. Dan heb je opeens weer een vrijwilliger extra!

Tijdens ronde drie begon het dus te regenen, niet erg, zoals gezegd was het wel lekker verfrissend en bovendien waren we al wel natter geworden tijdens de voorlaatste clubwedstrijd op Terlet. Maar toch werd er hierdoor, of misschien ook wel door tijdgebrek besloten het bij deze drie rondes te laten.

Dus tijd voor een koud drankje bij de snackwagen tijdens het uitrekenen van de punten.

En inmiddels scheen de zon weer volop.

Ik heb genoten van deze trialwedstrijd. Organisatie en vrijwilligers hartstikke bedankt hiervoor.

Vriendelijke Groet, Ingrid Benou