

Verslag Zelhem 18 en 19 juni 2022

Het was me een weekendje. De ene dag was het bloedheet (31 gr) en de volgende dag was het erg koud (17 gr) en nattig. Ons eerste weekend tellend voor CTN en de EuroCup.

Dick Bulten en de luitjes van Zelhem hebben zeer veel werk verzet. Er is twee dagen uitgezet door een ploeg uitzetters. Geert en Eduard (en Martien) waren er beide dagen. Marcel Elshof op de woensdagavond. Marcel Prinsen was er donderdag en ook Erik, maar dat bleek toch iets te heet te zijn voor hem. Daarna twee dagen ziek, zondag geprobeerd te rijden, maar dat rijden was later weer de weg naar huis voor het einde van de wedstrijd. Erik: Beterschap van ons gewenst.

Zij allen hebben vele zweetdruppeltjes gelaten bij de secties bouwen. Zoveel dat de non-stops drijfmat geweest zouden moeten zijn. Het was erg warm daar en zeker boven op de bult.

Er waren een dertiental secties uitgezet. Acht voor de zaterdag en vijf voor de zondag met daarnaast drie omgebouwde, hoewel twee daarvan bijna gelijk bleven, omdat het zulke leuke non-stops waren.



Er was ook weer een nieuwe motor. Beter gezegd een nieuwe creatie. Dick Timmer had nog een rijwielgedeelte over en nadat het gras gemaaid was, heeft hij de motor eraf gehaald en in het frame gehangen. Zeer origineel, maar helaas heeft een stationaire motor wel voldoende vermogen maar een zwak koppel op de lage toerentallen. Dus hij gaat er een echte Honda inhangen. Dick tot de volgende keer.



De wedstrijd was zwaar. Niet enkel de warmte was een probleem op de zaterdag (we hebben slechts drie ronden gereden) maar ook de secties. Er werd schade gereden met de motor of soms een deukje in het eigen zielekje. Voor de klassiekers was het, gezien de punten, zowat twee keer zo zwaar als voor de Twin-Shockers. En die laatsten hadden al veel punten. Ook zondag zaten er enkele verraderlijke plekken in sommige secties. Dat had Martien niet zo goed gedaan.

We kunnen niet anders zeggen dan dat alles perfect verzorgd was. Het terrein met de secties, de kantine met de bezetting, de controleurs en alle andere helpers. En allemaal even vriendelijk en enthousiast. En niet te vergeten Bertha en Diana die beide dagen voor de tellingen gezorgd hebben. Zelhems was en is een topper voor hen.

Jammer was het dat het aantal deelnemers niet zo hoog was als verwacht. Door gelijktijdige andere motoractiviteiten en wedstrijden misten we enkele rijders en door vakantie en andere afmeldingen. Of de EuroCup-rijders het bericht niet bereikt heeft dan wel dat het anders is, horen we gedurende het jaar wel weer. Feit is overigens wel dat tijdens de coronatijd we een stuk of 15 rijders kwijt zijn en dat is best veel.

Bekijk de foto's die Wiljan te Mebel ons gestuurd heeft. Ze zijn echt goed. Hij heeft er 192 opgestuurd, waarvan we met veel moeite een ietsje kleinere selectie hebben kunnen maken. Ook de collage is van zijn hand. Bekijk deze goed, een genot om naar te kijken.

Wiljan onze Dank!!

