

Verslag wedstrijd

Het was weer druk in Nunspeet. Een 80-tal rijders en rijdsters die vier ronden op een zaterdagmiddag moesten rijden. Om half twaalf vertelde Gerrit ons wat de bedoeling was met het rijden en ook onder andere



dat het bedoeling was dat iedereen voor het donker terug moest zijn, anders moest de rijder zelf knippen. En die tijd was wat krap omdat er nog een pauze in zat om de controleurs even te laten opwarmen. De laatste rijders hadden zowat licht nodig om de terugweg te vinden. Want het is een best lange en hele mooie rondgang door de bossen. Het waren lange non-stops, dus had iedereen veel gelegenheid om punten bij elkaar te sprokkelen. Want je maakt elke vijftigtal meters wel ergens een fout. Maar het moet/mag gezegd worden dat het grote aantal punten (ook voor de winnaars!) ook kwam doordat het een beetje te straf was. Een beetje teveel Twin-shock. En dan voor met name de klassiekers. Zij hadden het echt moeilijk met hun zware fietsen met een geringe grondspeling en soms te krappe bochten. En het rare is, dat deze rijmoeilijkheid ook voor de Twin-shockers moeilijk is, omdat men op dezelfde manier rijdt als de klassiekers.

De wachttijden vielen nogal mee en vooral voor Martien en Jan omdat zij overal een beetje (en soms veel) mochten voordringen om snel terug te zijn om de punten te kunnen gaan tellen voor de eindstand. Op dit moment zijn er alweer drie excuses klaar om de volgende drie wedstrijden ook er sneller doorheen te mogen. Uiteraard volgt de rest ook nog en houden we jullie daarom op de hoogte. Ook Jos mocht bij menige sectie er versnelt doorheen. Zijn versnellingsbak werkte niet meer en stond en bleef in de eerste versnelling staan en wilde niets anders meer. En een motor starten in de eerste versnelling is iets wat Jos nog wel kon toen hij twintig was, maar nu (we vertellen zijn leeftijd niet) gaat dat niet meer. En met een draaiende motor en ingeknepen koppeling dat maakt lawaai en worden mensen zenuwachtig van, dus hij mocht vaak meteen de sectie in. Hij is zijn mederijders, waarvan hij voor mocht gaan, nog veel dank verschuldigd, zo memoreerde hij ons. Bij deze.



We hebben niet goed op de andere sporen gelet deze keer omdat we zelf zo snel mogelijk rond wilde komen en dat is ook weer de reden waarom we geen foto's hebben deze keer voor de galerij.

Rest ons nog om nogmaals de uitzetters, controleurs, knippers en de dames van de telling en kantine hartelijk te danken voor hun inzet!!

Bedankt.