

Kort Verslag (wegens tijdgebrek) van de Trial te Sleen op 20 oktober 2013.

De dag begon wat donker, dus regen zou er nog kunnen komen. En het had al behoorlijk geregend in de voorafgaande dagen. Dat maakte het voor de uitzetters er niet gemakkelijker op.

Want Sleen heeft een prachtig trialterrein met grotere hoogteverschillen en veel, heel veel putten, waar je constant op moet, en kunt sturen. Maar die hoogten zijn van leem en dat is raar spul. Ontzettend veel grip als het droog is, maar een verschrikkelijke zeepbaan als de leem erg nat is. En dat was dus het probleem. Uitzetten voor een mooie pot om te rijden, maar ook rijdbaar te houden als het gaat regenen.

Mede daarom waren dit jaar vele secties weggezet in de bosrand met veel zand. Als je een rustige hand hebt voor de gashendel en je kunt kort sturen, dan waren dit heerlijke non-stops. In het kort kunnen we zeggen dat het goede secties waren. Echte klassieke non-stops. Het leek allemaal niet zo moeilijk, maar aan de punten te oordelen was het toch van een goed nivo.



Om 11.00 uur heette Erik Gankema ons welkom bij de rijdersbespreking. Hij vermeldde ook dat we er weer een seniorrijder erbij hadden, maar op dat moment was de jubilaris even verdwenen.



Er waren 56 deelnemers aanwezig en dat is best veel, als we in acht nemen dat er nog enkele vaste deelnemer, voor de eerste keer dit seizoen, niet bij waren, omdat ze een keus moesten maken tussen de CTN-wedstrijd en met de kind(eren) naar de NK-Jeugd op Texel.

Het grasbaanseizoen is weer ten einde, dus naast Gijs waren dit keer ook weer Chris en Hans aanwezig met de Kreidler. Er was ook nog een nieuwe mooie Kreidler van Peter den Hollander (uit de provincie Zeeland? Dan zijn we nu door alle provincies vertegenwoordigd!). Hij had er duidelijk zin in gezien zijn constante glimlach. Helaas liep dat een deukje op toen de Kreidler de wedstrijd moest staken. Peter van harte Welkom.

Degene die ook een beetje lachte, maar dan als met kiespijn was Manon. Meneer Pfeiffer had haar bezocht en dat komt de conditie helemaal niet ten goede. Jammer voor haar, dat het seizoen over is dit jaar. Manon... Beterschap!



Deze keer hadden we wel een echte zware Plonker in de gele klasse. Niet makkelijk maar, omdat het voor klassiek uitgezet was en omdat de Enfield in de handen van Arnold Broekhuizen zat, was het mooi om te zien, hoe je toch nog rond kon komen met zo'n zwaargewicht (de eerste, oude van Stef?).



GertJan Geurtsen had het een beetje zwaar deze keer. Normaal op een Montesa, maar nu vanwege enkele onwillige tandwieljes deed de Montesa het niet en moest hij op de BSA (met de rem aan de foute kant). Maar het mag gezegd worden: hij heeft kranig de wedstrijd (goed) uitgereden.

Toen Erik de uitslag bekend maakte was de zon nog even gaan schijnen en was het echt warm geworden. Alle nog aanwezige (en dat waren de meeste) eerste drie rijders per klasse moesten even op het schavot komen om een applausje aan te horen. Dat ging helemaal goed tot de laatste klasse.



Het bleek een ex equo te zijn met nul strafpunten en Gert Broekhuizen werd niet vermeld. Per ongeluk expres misschien, maar we hebben wel een foto van hem.

Alle andere winnaars staan deze keer in de fotogalerij.

Rest ons nog de dames van de kantine en van de telling, de uitzetters, de controleurs, de knippers en all andere van de organisatie van Sleen hartelijk te bedanken voor de goede zorgen en de goede trial.

Tot Volgend Jaar.