

Verslagje van Lochem

Het tweede gedeelte van ons seizoen is weer begonnen op de eerste zaterdag van september.

Het weer was prima, enkel ietsje vochtig, dus menigeen was nogal nat van het transpireren. Je zou bijna kunnen denken dat klassieke trial een zware inspanningssport is. Maar als je naar mannen als Stef of Rene kijkt dan denk je: éítjhe. Dus zoals Geert al vermoedde bij de rijdersbespreking, vonden niet veel mensen het erg dat er maar zes secties uitgezet waren. Want de meeste waren wel lang.

Alle secties waren goed te doen, maar er is niemand met nul strafpunten thuis gekomen. Je moest toch blijven opletten en telkens kon men proberen een voetje minder te zetten in de secties.

Geert en Gijs hebben hard gewerkt. Daarvoor onze dank, heren.



Uiteraard ook onze dank naar Bertha en Jose die het inschrijven en de telling mooi verzorgd hebben. En onze dank voor de controleurs: Marcel en Thomas, Willem, Therus en Marieke, Felix, Katja en als laatste Johan. Allen onze dank.

We hadden weer een nieuwe deelnemer. Evert Blom van harte welkom. Helaas liet de motor het een beetje afweten, waardoor Evert eerder naar huis kon. Maar de volgende keer zal alles in orde zijn. Dat kunnen we wel verwachten van hem. In Arnhem zal hij wel in de punten rijden. Ook reed de Belg Daniel Gilmont mee met zijn Ariel in het gele spoor. Hij is de administrateur van de klassieke trial te Mons, die -mag men stellen- een echte (enkel Pré'65) klassieke trial is. Hij had het erg naar zin op het terreintje van Lochem.

Met de strafpunten viel het nogal mee, zo toont de uitslag. En vaak blijven mensen kort bij elkaar, wat punten betreft.

In het blauwe spoor zitten de rijders in dezelfde klasse kort bij elkaar.

En ook in het rode spoor zitten veel mensen bij elkaar wat de punten betreft. Uiteraard zijn daar Eduard, Suzanne en Gerrit een uitzondering op. Maar ja: verschil moet er zijn.

In het gele spoor zijn vader en zoon, Paul en Gijs al een geruime tijd aan elkaar gewaagd, wie van wie wint. In de strafpunten per ronde zitten telkens grote verschillen, maar het lijkt erop dat Gijs steeds vaker aan het lange eindje trekt, met net een paar punten minder op het totaal aan het eind.



Het was een gezellig boel tijdens de trial, overal werd wel gelachen bij een rustig gesprek onder een afdakje of op de motor. Zie daarvoor ook de foto's op de galerij.



Voor de uitslag bleven ook een boel mensen. Men wilde nog wat napraten of zo. Al met al een leuke boel

We willen vanaf deze plek alle medewerkers en de motorclub van Lochem heel hartelijk danken voor het mogelijk maken van een geslaagde trialdag.

Tot volgend jaar.



