

Verslagje van Apeldoorn juni 2019.

Het had in de week -en 's morgens- voorafgaand aan de wedstrijd behoorlijk geregend. Her en der stonden nog plassen water, maar de rijders hadden er geen last van. En de kinderen vonden die modderpoelen heerlijk.

Nu waren er nogal wat geblesseerden en zieken en anderen die verhinderd waren, want het was niet druk op het kleinste (maar gezelligste) trialterreintje van Nederland. Slecht een 25-tal rijders deze keer.

Marcel was geblesseerd en kon niet meehelpen met uitzetten, dus moesten Paul en John van Oorschot het samen doen in de uurtjes van twee avonden. Dus was eventjes straf doorgaan. Toch hadden ze acht secties weggestoken en er was nog gelegenheid om warm te rijden en te oefenen.



Tijdens de rijdersbespreking stonden de controleurs al op de non-stops. (Ze kwamen allemaal voor de lekkerste hamburgers en kroketten, werd er gezegd. En het klopt: ze waren lekker.) En het viel wel op dat we meteen ook een gelegenheids-controleur hadden. Hij zei dat hij zijn helm en laarzen vergeten was en daarom niet kon rijden. Maar zijn ene oog zat echt wel wat lager, toen de broodjes langs gebracht werden.

We konden dus meteen van start. De nonstops waren best lang, dus je had veel te onthouden. En met best een probleempje her en der in de secties, afgaande op de gescoorde punten. Er was ook weer een nieuwe rijder. Willie van Veelen. Hij had op een of andere manier in Baarlo meegereden op de reserve motor (Honda) van Tonny Janss.

Hij was meteen zo enthousiast dat hij een motor kocht en er helemaal klaar voor was in Apeldoorn. Willie, weet dat je welkom bent en veel plezier met de klassieke rial.



Toen de laatste rijder binnen was duurde het nog even voordat de uitslag bekend gemaakt werd. Niet dat mensen daar een probleem mee hadden, want men zat best gezellig met een drankje en zo onder de waranda. Maar op een gegeven moment moet het hek op slot en dan komt de uitslag snel naar voren.



Allereerst kreeg Paul een beker voor de grootste glimlach of de netste kleding of het mooiste combi, of voor nog iets anders, maar zoiets was het. Hij kreeg de beker en kon er niet over discussiëren met de jury. Dat kon wel over de punten, maar daar had niemand behoefte aan.



En zo gezegd kwam ook hier weer een eind aan een geslaagde trial dag.

