

Het was weer genieten in Lochem.

Zaterdag 7 september 2014 hebben -ondanks de vakantie- een 46-tal CTN'ers en 18 Regiorijders, het uitstekend naar de zin gehad in het mooie trialbos te Lochem. Al meer dan 50 jaar wordt hier één keer per jaar een trial verreden. En eigenlijk is er door de jaren heen niet heel veel veranderd.

Geert Roekevisck had -in naam van de motorclub MAC Sport en Vriendschap te Lochem- alles geregeld en samen met Paul Schimmel en Rob Petiet acht non-stops weggezet. Eigenlijk negen non-stops, want ze waren zo enthousiast bezig, dat er eentje meer gekomen is. Nu was die laatste nogal erg straf dus die werd enkel door de Regiorijders gereden en een hele lange sectie was daarom helemaal alleen voor de klassiekers. Probleempje opgelost.

Bertha en Pieter verzorgden het inschrijven en de puntentelling. Uiteraard zeer adequaat. Beide bedankt voor de hulp. Pieter kon niet meerijden omdat zijn motor in de afbouwfase zit. Alles zit erop en eraan en functioneert prima (hij rijdt er vaak het gele spoor mee), zodat er nu een mooie laklaag gelegd kon worden. 't Is jammer dat hij nu niet kan rijden, -hoewel Bertha zeer blij was met zijn hulp- maar het zal ongetwijfeld wel wat ideeën opleveren voor een toegepaste prijs t.z.t.



Wat de trial zelf betreft waren er nogal veel punten, wat op conto kwam van met name drie secties die voor die punten gezorgd hebben. Nogal een aantal vijven. Het waren voor wit NS 8 (en 2), voor blauw: NS 1 en 7 (en 8), voor rood: NS 1 en 2 en 8 en voor geel: NS 2 en 8. Het zand kan soms hele rare vormen aannemen en dat maakt (zoals in NS 1) gedurende de wedstrijd er een groot probleem van, voor de rijders. En de boomwortels hebben een hele aparte oplossing/techniek nodig om daar overheen te komen. Maar voor het geheel mag geconcludeerd worden dat het erg leuke secties waren. De uitzetters zijn bedankt, bij deze.



Waarschijnlijk hebben we Rob Smits nog nooit verwelkomd. En dat willen we bij deze rechtzetten. Rob: Welkom en vooral veel plezier toegewenst met het triallen.

Ook reed Jelle van Putten mee voor de eerste keer. En hij heeft het zwaar gehad!!! In en door het zand en de hoge hellingen op, met een fiets! Jelle: heel mooi gedaan.

Ook bedankt de controleurs die meegeholpen hebben: Katja Schimmel, Felix van der Wal en Wim Polinder. Alle drie bedankt en volgend jaar gaan we voor acht controleurs.



Uiteindelijk toch nog drie en een halve uitvaller. Dat wil zeggen; die halve was Jos. Ergens iets raars overkomen en wat stukken, waarmee je niet verder kon rijden. Maar Jos had zijn zaakjes beter in orde dan de rest, want na enig sleutelen is Jos toch doorgegaan met punten vergaren.



Kortom een mooie dag in het bos.
en
alle helpers hartelijk dank! Tot Volgend Jaar.